

## ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΠΘ 1999 – 2000

*Όλγα Ματσκίδον  
Φοιτήτρια Νομικής ΔΠΘ*

Στο βαθμό που μου επιτρέπεται να υποθέσω ότι μπορώ να εκφράσω και τα αισθήματα των συμφοιτητών μου τούτη τη στιγμή, θέλω να ευχαριστήσω πρωτίστως και εκ μέρους τους την ηγεσία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου και τους καθηγητές της Σχολής μας, καθώς και όλους τους παρευρισκομένους που με την παρουσία τους στην αποψινή εκδήλωση τιμούν αυτή τη σημαντική για εμάς μέρα, κατά την οποία αρχίζουμε και επίσημα την πορεία μας σας σπουδαστές της Νομικής επιστήμης.

Από την πλευρά μας, συνειδητοποιούμε με ανάλογο αίσθημα ευθύνης, ότι με το ξεκίνημα της προσπάθειάς μας να ενταχθούμε στη χορεία των λειτουργών της Νομικής Επιστήμης, φιλοδοξούμε να έχουμε στη ζωή το ιδιαίτερο προνόμιο να πρωταγωνιστούμε στην κοινωνική και πολιτική πορεία του λαού και τους έθνους μας.

Όπως είναι γενικά παραδεκτό, οι λειτουργοί στη Νομική Επιστήμη διαδραματίζουν ανέκαθεν, σ' όλες τις εποχές και σ' όλους τους λαούς, πρωταγωνιστικό ρόλο στη διατύπωση των κανόνων της κοινωνικής και πολιτικής ζωής, στη διασφάλιση των όρων της εύρυθμης λειτουργίας της κοινωνίας, στη νομική κατοχύρωση των σχέσεων με τους άλλους λαούς, στην εξασφάλιση μέσα από τα διεθνή σύμφωνα, των προοπτικών του λαού και του έθνους.

Ιδιαίτερα γι' αυτό το τελευταίο, για το ρόλο της Νομικής Επιστήμης στη θετική διατύπωση των προοπτικών του έθνους, πιστεύουμε ότι η Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης θα μας προικίσει με ξεχωριστά βιώματα.

Η Θράκη – η μείζων Θράκη – για χίλια και πάνω χρόνια, με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη, υπήρξε το κέντρο του κόσμου και η τροφός, πλην των άλλων, της Νομικής Επιστήμης, αφού όπως ήδη ξέρουμε, στο χώρο της εκπονήθηκαν και συντάχθηκαν ο Ιουστινιάνειος Κώδικας και οι Νεαρές των αυτοκρατόρων του Βυζαντίου.

Σπουδάζοντας λοιπόν το δίκαιο στο φυσικό περιβάλλον που έζησαν όσοι το διαμόρφωσαν και στο οποίο σκεπάζονται τα ιερά τους λείψανα, ασφαλώς θα έχουμε ένα λόγο παραπάνω να κοινωνούμε βαθύτερα στο πνεύμα τους.

Αλλά ακόμα περισσότερο, το να ιερουργούμε στη Νομική σκέψη εδώ στη Νομική Σχολή της Κομοτηνής, που είναι πρωτεύουσα της Θράκης, στην παρούσα πορεία του έθνους μας, θα είναι νομίζω προνομιακή ευκαιρία να βιώσουμε αμεσότερα τη μεταβατικότητα της εποχής μας.

Οι εθνικοπολιτικές ανακατατάξεις, που συντελούνται στις μέρες μας και προοι-

ωνίζονται ριζικές αλλαγές για το άμεσο μέλλον, δείχνουν ότι σίγουρα θα αναβαθμιστεί η Θράκη, ως γέφυρα Ηπείρων και λαών, πολιτισμών και θρησκευμάτων, οικονομιών και κοινωνιών.

Η κυριοφορούμενη παγκοσμιοποίηση, όποια μορφή και αν πάρει, είναι βέβαιο ότι θα αγγίξει ποικιλόμορφα τη Θράκη και αυτό σίγουρα μπορεί να αναβαθμίσει ξανά τον ελληνισμό στην Ιστορία.

Έτσι, το ότι εμείς την ώρα αυτή των αλλαγών θα σπουδάζουμε στη Θράκη, την πύλη των Βαλκανίων, την επιστήμη που πρωταγωνιστεί στις ρυθμίσεις των σχέσεων των λαών και της λειτουργίας των θεσμών, θα συντελέσει σίγουρα να είμαστε πιο άμεσοι και πιο ευαίσθητοι δέκτες των επερχόμενων πολιτικοεθνικών εξελίξεων. Σίγουρα ευκρινέστερα θα μας «έρχεται η μυστική βοή των πλησιαζόντων γεγονότων», κατά τη διατύπωση του μεγάλου μας ποιητή Καβάφη.

Κυρίες, Κύριοι,

Με αυτές τις νεανικές, έστω μεγάλες – αλλά όχι ουτοπιστικές φιλοδοξίες, αρχίζουμε σήμερα την πορεία μας στα άδυτα της επιστήμης του δικαίου.

Παρακαλούμε να ευχηθείτε να γίνουμε αντάξιοι των φιλοδοξιών αυτών, στον αγώνα μας για την υλοποίησή τους.

Όμως, τελειώνοντας τον χαιρετισμό μου παρακαλώ επιτρέψτε μου να καλωσορίσω στην πόλη που γεννήθηκα και βαθιά αγαπώ, όλους εσάς, φίλοι και φίλες, συμφοιτητές και συμφοιτήτριές μου. Πιστέψτε με. Θα την αγαπήσετε, όσο κι εγώ... Θα νιώσετε γρήγορα την αγάπη και τη ζεστασιά των ανθρώπων της. Των ανθρώπων που σας καμαρώνουν και περιμένουν από σας, να γίνετε αύριο οι καλοί πρεσβευτές της περιοχής και της πόλης αυτής, από όποια κι αν βρεθείτε θέση... Εύχομαι για όλους μας, με όλη μου την ψυχή, η περίοδος των σπουδών μας στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, που μόλις αρχίζει να εξελιχθεί και ολοκληρωθεί έτσι, που να αποτυπωθεί στην καρδιά μας σαν το φωτεινότερο, λαμπρότερο και γλυκύτερο κομμάτι της γήινης διαδρομής μας.